

Kopieringsunderlag 4: Exempel på elevlösning

Vilka förtjänster och brister tycker du att den här elevlösningen har? Tänk på följande när du bedömer den:

- **Innehåll och kritisk läsning.** Hur väl har eleven följt de uppmaningar som anges i de fetade verben? Är källhänvisningen infogad i texten? Är källan spårbar? Kan eleven skilja på egna och andras tankar?
- **Disposition och sammanhang.** Är texten sammanhängande och balanserad? Är dispositionen tydlig? Är styckeindelningen rimlig? Är styckena korrekt markerade?
- **Språk och stil.** Hur pass korrekt och begripligt är språket? Är texten välformulerad?
- **Helhetsbedömning.** Fungerar texten i den situation som anges i instruktionen? Kan den förstås av någon som varken läst instruktionen eller häftet med texter?

Detta kopieringsunderlag finns även inläst som ljudfil på www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1

Texten är skriven av en elev som läser svenska 1:

Idrott – mer än bara sport

Finns det någonting som skapar en starkare gemenskap hos människor än glädjen i att vinna och sorgen av att förlora tillsammans? I vårt samhälle har de flesta människorna provat på att utöva en idrott och i princip alla skulle förmodligen hålla med om påståendet att idrott är långt mycket mer än bara en sport. Idrotten skapar en gemenskap, ökar människors sociala utveckling och blir för många till en livsstil.

I april, när solen skiner och gräsplanerna runt om i landet fylls av skrattande barn som springer runt och sparkar på en boll, är det inte svårt att förstå varför många väljer att själva utöva eller låta sina barn vara med och sporta. Många barn och ungdomar har svårt att få vänner och att känna samhörighet och gemenskap med andra människor är inte alltid lätt. Idrotten är en naturlig mötesplats där människor med ett gemensamt intresse får träffas och umgås med varandra. Erik Niva skriver i sin artikel ”Kom ihåg ljudet, ta med känslorna” i Aftonbladet 23.11.2012 att han hoppas att fotbollen, trots vårt allt mer individualiserade samhälle, förblir ”en kollektiv upplevelse, att man fortsätter att stå tillsammans på läktaren snarare än att sitta själv i sin stol”. Med tanke på att människor idag spenderar mer tid framför diverse skärmar än tillsammans med verkliga människor så verkar det vara en god förhoppning om framtiden. Inom lagen i idrotter så som innebandy, fotboll, hockey etc. uppstår en naturlig gemenskap och samhörighet. Idrotter utövas alltså inte enbart för sportens skull utan den sociala biten är även en viktig faktor inom sportvärlden.

När du utövar en idrott så arbetar du tillsammans med dina lagkamrater och tränare mot ett gemensamt mål. Den sociala utvecklingen som sker under den tid du är engagerad inom idrotten är enorm. Man utvecklar förmågan att på olika sätt samarbeta och fungera i grupp. Du får även lära dig att lyssna och ta till dig kritik för att få en bättre personlig utveckling. Idrotten kan också ge dig chansen att få testa på ledarskap i olika former som tillexempel tränare, ledare och domare. Idrotten utvecklar på olika sätt individens olika sociala förmågor.

”Vissa går kanske dit för att fly från vardagstillvaron, medan de allra flesta går dit som en självklar och beständig del av livet”, Niva menar här att idrotten är en naturlig del av vår tillvaro. Många ser det som ett självklart nöjde både att utöva och att stå på läktaren. Idrotten blir till ett sätt att leva och hela familjers scheman anpassas runt dansuppvisningar, Champions League finaler och bandyträningar. Motion är en essentiell del av vårt vardagliga liv och det finns någonting för alla åldrar, allt från babysim till korpen innebandy. Idrotten är ett nöje som aldrig dör ut.

Om livet vore en saga så skulle idrotten vara den goda fen som ger oss lärdomar för livet, hopp för framtiden, gemenskap och dessutom en sunt och vackert utseende. När Niva beskriver känslan av AIK's sista match på Råsunda känns det nästan som en sammanfattning idrotten generellt ”Så sjöng läktaren en allra sista gång, och det dånet trängde djupt in i själva idrottssjälen. Kom ihåg ljudet och ta med känslorna in i framtiden. Råsunda var aldrig bara en arena. Fotboll får aldrig reduceras till bara en sport”. Idrotten är en fest som vara hela livet där känslorna är starka och vild glädje går hand i hand med förkrossande sorg och spänningen är olidlig vare sig det handlar om ”el classicó” på Camp nou eller GUSK/ Vaksala på Yrsas sportfältets fem-manna planer.